



Medlemstidning för Dickursby Ungdomsförening

FRÅN FÄDER ÄR DET KOMMET TILL SÖNER SKALL DET GÅ, SÅ LÄNGE SVENSKA HJÄRTAN ÄNNU I NORDEN SLÅ.

## Ordförandes RUTA



@DickursbyUF



Bästa Duffeiter,

Höstsäsongen drog igång den 17.9 med en föreläsning av **Hans Grönqvist**. Han berättade om hur det är att producera stora sport-sändningar på TV. Alla deltagare tyckte att det var intressant att få insikt i något nytt men ändå så bekant!

Det arrangeras väldigt mycket i de olika sektionerna denna höst, så Duffens allmänna program har blivit lite magert efter säsongöppningen. **HBK** förbereder sig för sin tävlingsresa till Lissabon (LYCKA TILL !!) och **Squaredansarna** firar 40-årsjubileum. **Marthorna** har ett intressant programutbud var och varannan vecka och **Vanda Svenska Pensionärer** använder också aktivt huset. På fredagar utnyttjas huset som vanligt av barn och unga på "HG" – visst är det underbart med ett ungdomshus fyllt av folk så gott som varje dag! Det är inte många andra ungdomsföreningar som har det så här bra 😊

På nästa uppslag kan ni läsa vår underbara före detta ordförande **Mona Lanaeus'** minnen från Helsinggård. Hennes släkt har under många årtionden varit styrelseaktiv och även idag är det två Wikströmar med i styrelsen.



Höstvisan har snurrat i mitt huvud den senaste tiden: *...Nu blir kvällarna kyliga och sena... Dagarna mörknar minut för minut... En sommar går förbi, den är alltid lika kort...*

MEN - så kommer vi till slutet:

*En enda sak är viktig*

*Och det är hjärtats lust*

*Och att få vara samman med varandra*

Så som avslutning vill styrelsen därför inbjuda er alla till en mysig kväll med glögg och något smått att äta tisdagen den 3.12 kl. 18.00, mera info här nedan.

Vi ses snart, hoppas jag!

Melker Olenius, ordförande

### Julglögg tisdagen 3.12 kl. 18.00

Välkommen på en kväll med spel, glöggstasting, och mysig samvaro!

Föreningen bjuder på lite gott tilltugg till de olika glöggsorterna (med eller utan alkohol).  
Vad smakar t.ex. årets Blossa?

Anmäl dej senast 29.11 till [duf@duf.fi](mailto:duf@duf.fi).

**Kom ihåg att meddela om du behöver glutenfria tilltugg.**



## MINNENAS KVÄLL – En tillbakablick av Mona Lanaeus

Jag blev så inspirerad av minnenas kväll i våras, en mycket lyckad tillställning på Helsinggård, där man igen fick träffa nuvarande och före detta aktiva "Duffeiter" och höra deras anknytning till huset. Så jag tänkte att nu då jag slutar min aktiva period i Dickursby Ungdomsförening skall jag också blicka tillbaka!

Vi bodde invid Helsinggård i Schildt & Hallbergs personalbostad då pappa Totto arbetade på lönekontoret för färgfabriken. Alla andra i min barndomsfamilj har i något skede jobbat där förutom jag. Men min man räddade vårt anseende i det fallet, då han var el-arbetsledare från 1988 till 2014 på Dickursby Färgfabrik.

Helsinggård var en naturlig samlingsplats för färgfabrikens personal och bygdens invånare så det huset har sett många fester och samkväm, sånger, danser, dikter, teatrar, idrottsgrenar mm, mm. I Duffens äldsta historik 1896-1971 kan man ta del av dem. Redan som barn blev jag således bekant med medlemmarna och verksamheten.

Under minnenas kväll var det många som berättade att de gått i lekskolan på Helsinggård, den första i Vanda – från 1945, som då fungerade i två grupper, förmiddag och eftermiddag för 4 - 6 åringar. På den tiden var Mardy Degerlund föreståndare och arbetade i förmiddagsgruppen med Inga Juslin. Gunda Streng skötte köket. "Dojan" Ekholm jobbade med eftermiddagsgruppen och hade hjälp av mamma Solvej, mera känd som tant Eja. Då jag gick i Dickursby skola kom jag ofta gående till Helsinggård, och "hjälppte" henne städa undan. Vid skolåldern deltog jag redan i Duffens folkdansverksamhet, tillsammans med bl.a. Hannele Varsa, Nisse Grönholm och Kim (Tjalle) Juslin. Som dragare var Sylvia Palenius och en musiker (Harry Blomqvist) som spelade fiol. Några uppvisningar på Hertonäs gård blev det visst också. I småarthorna minns jag att jag bl.a. fick väva jultabletter på en barnvävstol. Dessa nio tabletter kommer fortfarande på bordet till julen!

Teater var ändå det jag hade mest intresse för senare. Som skådespelare, sufflös, inspicient, regiassistent, registrator. Litet sminkarbete, dekor och texter blev det också. Dramaklubb för barn ledde jag senare och Juniorteater provade vi också

på. I den andra, även den av Erik Söderling skrivna, historiken 1971-1996 finns fina bilder från den tiden. Ett kärt minne är kaffepauserna under övningarna då man fick lyssna på "de äldre", bl.a. Diddi Siniketo, Helena Sällström, Jogge Forsström, Pej Juslin och framför allt Guy Bäck och pappa, då de pratade och skämtade. Vilken jargong!

Med i styrelsearbetet kom jag redan 1988 då Hans Wikholm var ordförande och syster Crockie (Viveka Wikström) sekreterare, vilket hon hade varit sedan 1976. Att hon fortsatte även efter år 1997 då jag åtog mig ordförandeposten var jag mycket tacksam för! Den sittande styrelsen fortsatte förutom att Hasse slutade, men sonen Kaj Wikholm ställde upp i stället.

Som ordförande i en förening har man ansvar för mycket: verksamheten, ekonomin, möjliga fastigheter med gård, informationen till med-lemmarna och övriga kontakter, kartoteken mm. I Duffens fall står bl.a. gårdskar, uthyrning av lokalen och Linda daghem också på agendan. Utan en fungerande styrelse fungerar detta inte. Därför är ett stort tack på plats till de styrelser jag arbetat med. Och jag vill speciellt tacka Börje Sällström, som fungerat som ekonom under hela den tid jag var ordförande. Utan honom hade Duffens ekonomi inte varit på en så fast grund den är idag. Den andra jag vill lyfta fram är min man Rainer Lanaeus. Då han arbetade på färgfabriken, så nära Duf, hade han möjlighet och kunskap att fungera som både disponent och "fixare" på Linda daghemmet. Dessa två har satt ner otaliga timmar på Duffen. I de utgivna historikerna har dessa tyvärr inte fått det textutrymme de förtjänar!

Under mina första år som ordförande gav vi ut ett medlemsblad som hette DET HÄNDER PÅ HELSINGGÅRD. Den var mycket anspråkslös jämfört med den år 2004 nyuppväckta GNISTAN som Håkan Wikman, dåvarande sekreteraren, designade. Det är mycket viktigt att medlemmarna får regelbunden information om verksamhetsformerna och allt annat som berör föreningen. Efter Håkan blev det då broder Lars Wikström som axlade sekreterarsysslan, så jag har haft "stöd" av syskonen under så gott som hela min 23-åriga ordförandetid!

Att planera och ordna fester och jubileer för både huset och föreningen och för medlemmarna och intressenter har varit ett stort nöje! I de, av Lasse skrivna, senare historikerna finns en stor del av dem avbildade. Även mindre evenemang som gårdstalkon, spelkvällar mm har gett innehåll i tillvaron.

Samarbetet med de övriga NSU-föreningarna har också varit berikande. Speciellt minns jag Fickkabarén 1990 och Kungstrampet år 2000. Årliga Svenska Dagens fester med Modersmålets sång hör till favoriterna! Ju mer vi är tillsammans....

Och visst har jag fått njuta av privata fester som mitt eget bröllop, jämna år och ja, även minnes-stunder på kära Helsinggård.

Alltid har det minsann inte varit en dans på rosor. Med nästan 300 personer per vecka som använde huset var det många som hade åsikter och huset behövde hela tiden mindre eller större renoveringar både inne och ute! Tyvärr räcker utrymmet inte till att notera allt det arbetet eller den tid vi lagt ned på detta! En historik med bara renoveringar och nyinköp kunde kanske vara intressant.

Förutom medlemmarna vistades även Folkhälsans daghem under flera år på Helsinggård (innan de flyttade in i nya Folkhälsanhuset i Dickursby centrum) och delade då gården med Vanda stads daghem som var på Linda.

De tyngsta renoveringarna hade vi på Linda sidan. Firman som byggde huset hade lämnat träplankor i mellangolvet som avgav mögel! Innan den episoden var avklarad var Duffen nästan pank och daghemmet färdigt att flytta ut (till sitt nybyggda hus vid Dickursby skola.) Med idogt arbete fick vi dock nya hyresgäster, det finskspråkiga Montessoridaghemmet, som fortsättningsvis hyr Linda huset. Utan de inkomsterna hade vi inte kunnat roovera Helsinggård som vi gjort!

Verksamheten på Helsinggård blomstrar i dag; Fredagsklubben, från början ett samprojekt med Vanda stad och församlingen, ger den svenskspråkiga Vandaungdomen än idag en chans att vistas på Helsinggård, eller HG som de själva säger. Ett lyckat projekt som fungerat redan

i 17 år, mycket tack vare Sege, Jan Lindqvist, som ungdomsledare och dragare. Här syntes t.ex. redan Robin Turunen som var solist under HBK:s vårkonsert denna vår. Utöver HG har pojk- och flickklubb förekommit och de var till stor hjälp under t.ex. gårdstalkona. Förutom ungdomarna har de etablerade Marthorna, Helsingebygdens Kör och SquareDancers veckovisa samvaron, församlingens ViAnda-kör ävenså. Även Vanda Svenska Pensionärer har numera återkommande verksamhet i huset, SFP håller möten där och Folkhälsan arrangerar sommarläger. DUF-styrelsen tillsammans med gårdskarlsfamiljen har ett digert jobb att få alla att trivas på Helsinggård.

Jag rekommenderar att du skaffar dig Duffens historikböcker, det finns ännu några kvar. Världen förändras hela tiden, men de kan ge idéer för framtiden! Och många namn du kan läsa om, har du säkert hört nämnas på Helsinggård. Mig gläder det att släkten Wikström figurerat så mycket i huset. Alla i familjen i någon eller flere verksamheter: idrott, folkdans, teater, körsång – pappa, mamma, syskonen Crockie, Tora, Stina, Lasse, och även våra barn: Lotta, Sonja, Nina, Janne, Tommen, Kalle och Mille. Barnen gick även i lekskolan då Ingi Bjondahl var föreståndare. Och barnbarnen har dansat ut julen med HBK, på Helsinggård. I styrelsearbetet har vi haft faster Verna 1934, farbror Sven 1937-43, även 3 år ordförande, pappa Tor ävenså 37-43, syster Crockie var sekreterare 1976-2003, broder Lasse 2007->, även han som sekreterare. Självt började jag i styrelsen 1988, var ordförande 1997-2019 och slutade efter 2023. Vid årsmötet denna vår (2024) invaldes Crockies dotter Cati (Catarina) med i styrelsen. Från fäder är det kommet, till söner (eller döttrar) skall det gå så länge svenska hjärtan ännu i Norden slå!

I dag har DUF en styrelse och ordförande som är mer än kapabla att föra vidare traditionerna och komma med nya idéer. Jag önskar styrelsen och Duffen en ljus framtid!

*Mona Lanaeus*

# Kalender

16.11 kl. 11-14 Julbasar på Helsinggård

Utomstående försäljare kan boka försäljningsbord.  
Kontakta Elin Rönnholm, tfn 0407691272, för mera info.

23-24.11 kl. 13- DUF Sqd Novemberdans

3.12 kl 18.00 Julglögg på Helsinggård

14.12 kl 16.30 HBK Julkonsert i Helsing kyrka

# Kontaktuppgifter

duf@duf.fi www.duf.fi

Ordförande Melker Olenius, 0400 165 309  
melker olenius@gmail.com

Viceordförande Kaj Wikholm, 0400 213 263  
kaj@hkw-maalipalvelu.fi

Sekreterare Monica Jansson-Olenius , 050 596 3259  
monicajanssonolenius@gmail.com

Kassör Sara Koskinen, 040 5391741  
s.jyrkankoski@hotmail.com

## DUF Square Dancers



DUF Square Dancers övar på Helsinggård på söndagar.

Välkommen att se på Square Dance under vår November dans 23-24 lördag kl. 13-16 o. 17-19

Söndag kl. 10.00-13.00

Ifall det finns intresse, så kommer vi att hålla en nybörjarkurs.

Ta då kontakt med Kaj på [kaj@hkw-maalipalvelu.fi](mailto:kaj@hkw-maalipalvelu.fi) eller SMS/WhatsApp +358 400 213 263



*HELSINGEBYGDENS KÖR*

**SAVE THE DATE!**

*Helsingbygdens körs traditionella*

***Julkonsert***

*lördagen 14.12.2024 kl. 16:30*

*i Helsing kyrka S:t Lars.*

Kören vill även i år bjuda sina åhörare en avslappnande stund och julstämning mitt i julruschen. Till körens stora glädje samverkar Finlands Lucia med följe på konserten och sprider ljus i allas hjärtan, tillsammans med HBK.

Biljetter 20€ via korister och en timme före konserten vid dörren. Välkommen!

Marthornas

## BASAR PÅ HELSINGGÅRD

**lördag 16.11.2024 kl. 11 - 14**

Konungsvägen 2, Vanda (Dickursby)

Kom och fynda till dig själv  
eller till julpaketen från flera  
olika försäljares utbud.  
Buffé och lotteri

Ta med en vän eller två  
– kom fast på en kopp kaffe –  
ni är hjärtligt välkomna!



Martha

Dickursby Marthaförening rf.